

**Zondagavondzangdienst in de Gereformeerde Kerk te Almkerk, 18 maart 2018,
m.m.v. Chiel van Breugel, trompet, Celis Dekker, orgel, ds. Bert Ridder**

Orgelspel

Welkom

Aanvangslied: **Psalm 84: 1 en 2**

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen: **Lied 283** (wisselzang: 1 allen, 2 vrouwen en meisjes, 3 allen, 4 mannen en jongens, 5 allen)

Gebed

Schriftlezing: **Marcus 10: 13-16**

We zingen: **Lied 146c: 4, 5 en 7**

Schriftlezing: **Matteüs 11: 28-30**

We zingen:

Lied 647

EL 8

Als een hert dat verlangt naar water
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Psalm 42: 3 en 5 (oude berijming)

O mijn ziel, wat buigt g' u neder,
waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder,
zoek in 's Hoogsten lof uw lust,
want Gods goedheid zal uw druk
eens verwiss'len in geluk.
Hoop op God, sla 't oog naar boven,
want ik zal zijn naam nog loven.

Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven
en dat melden in mijn lied;
'k zal zijn lof zelfs in de nacht
zingen, daar ik Hem verwacht,
en mijn hart, wat mij moog' treffen,
tot de God mijns levens heffen.

Solo Celis

Schriftlezing: **Marcus 4: 35-41**

We zingen:

EL 187: 1 en 2

't Scheepke onder Jezus' hoede,
met zijn kruisvlag hoog in top,
neemt als arke der verlossing
allen, die in nood zijn, op.
Al staat de zee ook hol en hoog
en zweept de storm ons voort,
wij hebben 's Vaders Zoon aan boord
en veilig strand voor 't oog.

Zon, bestraal het kleine scheepke;
winden, stuw het zacht vooruit;
golven, draagt het naar de verten,
waar Gods einder zich ontsluit.
Dat nooit 't geloof bezwijken moog',
God houdt zich aan zijn woord;
wij hebben 's Vaders Zoon aan boord
en veilig strand voor 't oog.

Lied 904: 1, 3 en 5

Schriftlezing: **Johannes 15: 9-17**

We zingen:

Lied 612

Lied 578 (wisselzang: 1 allen, 2 en 3 mannen en jongens, 4 en 5 vrouwen en meisjes, 6 allen)

Duo Chiel en Celis

Geloofsbelijdenis – aansluitend zingen we: **EL 374**

O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond'ring
de wereld zie die U hebt voortgebracht,
het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal dat vol is van uw kracht,
refrein:

dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenk dat Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam,
sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen,
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. *refrein*

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen,
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij. *refrein*

Avondgebed

Collecte

Slotlied – staande: **Lied 634**

Zegen, beantwoord met gezongen **Amen, amen, amen**

Uitleidende muziek