



KERKBRIEF

ZONDAG 11 MAART 2018

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbrieffalmkerk@gmail.com
Voor meer informatie zie onze website: www.gereformeerdekerkalmkerk.nl

Diensten

In de morgendienst hoopt ds. E. van Bolhuis-Szabo uit Hendrik-Ido-Ambacht voor te gaan. Het is vandaag de vierde zondag in de 40-dagentijd, de liturgische kleur is paars, kleur van inkeer en lijden.

In deze tijd zingen we het *Klein Gloria* niet.

We lezen: Johannes 6:1-15 en Johannes 6: 22-35

We zingen: Psalm 33: 1/ Psalm 33: 2 / Lied: 687: 3 / Psalm 33: 7 / Lied: 534: 1 en 3 / Lied 653: 1,2 en 7 / kinderlied / Psalm 33: 8

De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. ds. G.J. Wolters uit Almkerk te leiden. Dit is een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk. Themadienst in de serie over de Apostolische Geloofsbelijdenis, we overdenken de woorden: *ten derde dage opgestaan van de doden.*

We lezen: Romeinen 1:1-4, Genesis 1:1-5 en 1 Korinthe 15:1-20

We zingen: Psalm 118: 1,8 / Lied 575:1,6 / Psalm 16 / Lied630

Koster deze zondag is Jan Verhoeven.

Uitleg symbolische bloemschikking

De schikking verwijst naar het verhaal van de vijf broden en de twee vissen. Onderweg in de woestijn van het leven leert Jezus ons delen. Want waar mensen leren breken en delen, daar zal genoeg zijn voor iedereen. Onvoorwaardelijke liefde die leven geeft en vreugde brengt.

In de schikking zien we roze bloemen, vijf en twee. Op deze zondag breekt het licht van Pasen alvast een beetje door: dat zorgt voor roze lichtpuntjes in het paars.

Collecten

De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1^{ste} rondgang Kerk in Actie / Binnenlands Diaconaat (Kerken in Almere runnen een sociale supermarkt) en 2^{de} rondgang Kerk en in de avonddienst voor 1^{ste} rondgang Kerk en 2^{de} rondgang Diaconie.

Kindernevendienst

Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.

Kinderproject 40 dagentijd en Pasen 2018

In de veertigdagentijd lezen we verhalen over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Het thema dat we daarbij gekozen hebben is: Ik zorg voor jou. Jezus maakt op weg naar Pasen moeilijke dingen mee.

Maar bij al die dingen is Jezus niet alleen. God zorgt voor hem. Jezus laat ons vervolgens zien hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen en de kinderen ontdekken dat je dat op vele manieren kunt doen.

Bloemengroet

De bloemengroet van vandaag wordt namens de gemeente bezorgd bij mevr. C. W. Kant, De Ster 35, 4286 CH. De tweede bloemengroet willen we laten bezorgen bij mevr. B. Palstra- Rosie, Van Limburg Stirumstraat 7, 4286 BG.

Biddag voor gewas en arbeid

Woensdagavond 14 maart om 19.30 uur willen we met elkaar Biddag voor Gewas en Arbeid houden. Voorganger is ds. B. Ridder.

De collecten zijn dan bestemd voor 1^{ste} rondgang Kerk en 2^{de} rondgang Diaconaat.

Koster is Henk Verschoor.

Kerkelijk Bureau

Verhuisd: Annemieke Ambachtsheer van Helmerstraat 76 naar Marnixstraat 51, 's-Gravenhage (Wijk E)
Anna Ruiter van Esdoornstraat 8a, Utrecht (Wijk E) naar Vlinderslag 46 (Wijk D)
Fam. J. Kakes van Kerkstraat 24 naar Daalderstraat 3a, Woudrichem (Wijk E)

Vertrokken: Naar de Prot. Gemeente te Tiel, Mevr. J.H. Boer, Anjerlaan 37 (Wijk F)

Agenda

- donderdag 15 maart, van 10.00 tot 12.00 uur, breicafé in d'Ontmoeting

Violenverkoop

Zoals u in de kerkwijzer van februari heeft kunnen lezen, willen we weer violen gaan verkopen met de ZWO en diaconie. De datum waarop we gaan verkopen, is inmiddels bekend. Aanstaaende donderdag 15 maart hopen we bij u langs te komen.

De opbrengst van deze actie is ook bestemd voor "Kinderen in de knel". Deze kinderen hebben onze hulp hard nodig! Meer informatie hierover heeft u kunnen lezen in de kerkwijzer. Dus wij mooie bloemen in de tuin en we steunen er ook nog een goed doel mee! Doet u weer mee?

Alvast bedankt, diaconie en ZWO.

D'n Opstap

Zit jij in groep 8 van de basisschool? Dan ben je vrijdag 16 maart welkom om alvast een keer te komen kijken bij D'n Opstap! Elke twee weken houden wij een supergave avond voor alle eerste en tweede klassers van de middelbare school, en nu kun jij alvast een keer komen kijken. De avond begint om 20.00 uur en is om 22.00 uur klaar en vindt plaats in de kelder van de Hervormde Kerk (Kerkstraat 14). De avond is van de Hervormde en Gereformeerde Kerk samen. Iedereen is welkom, dus neem gerust je vrienden en vriendinnen mee. Het is handig om €2,00 mee te nemen zodat je tijdens de pauze drinken en snoep kunt kopen. Als je vragen hebt kun je altijd appen naar Heleen Raams (06 40 96 92 38) of Nienke Honcoop (06 44 07 14 99).

Hopelijk zien we je de 16e!

Paasgroetenactie 2018

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland. De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: onvoorwaardelijke liefde. Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 18 maart worden deze kaarten bij de ingang van de kerk uitgedeeld. Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

Doet u ook (weer) mee? Alvast hartelijk bedankt. Ambtsgroep Missie en Diaconaat

Verschijsing kerk wijzer

De Kerk wijzer van april zal verschijnen in de eerste week van april (na Pasen).

De kopij voor dit nummer kan aangeleverd worden tot en met 19 maart.

De redactie van Kerk wijzer.

Jongerenviering / Uitslaapdienst



Op 15 april vieren we met elkaar weer een Jongerenviering. Thema van deze dienst is : Wakker worden! We hebben ervoor gekozen om deze keer een Uitslaapdienst te organiseren. Dit houdt in dat de dienst begint om **10:30** uur! Vanaf 9:30 uur is de kerk open en kunt u de zondag beginnen met een kopje koffie en een gezellig praatje.

Koffie VOOR de dienst dus! Maar lekker uitslapen mag natuurlijk ook. De Jongerenviering zal muzikaal worden begeleid door Menno Alberts op de piano en Daan Koekkoek op de cajon. We zijn nog op zoek naar iemand die gitaar kan spelen en deze dienst mee zou willen doen. Iedereen die zich nog jong van hart voelt, mag zich hiervoor aanmelden! Helpt u, help jij ons mee? We horen het graag (Marjan den Hartog 06-27291542)

Diensten zondag 18 maart

9.30 uur: ds. B. Ridder, vijfde zondag in de veertigdagentijd.

18.30 uur: ds. B. Ridder, zangdienst.

De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1^{ste} rondgang Kerk in Actie/ 40-dagentijd en 2^{de} rondgang Ora.

Koster deze zondag is Dick Bossers.

40 dagentijd-collecte Kerk in Actie (Kinderen in de Knel) / Ouders kiezen voor onderwijs

In Zuid-India werken maar liefst één miljoen mensen in de textielindustrie. Veel arbeiders zijn afkomstig van het platteland. Eenmaal in de stad, moeten de kinderen ook meewerken aan het gezinsinkomen, waardoor ze niet naar school kunnen.

Hoewel kinderarbeid verboden is in India, werken duizenden kinderen onder slechte omstandigheden in de textiel fabrieken. Organisatie SAVE spoort deze kwetsbare kinderen op, ze lichten de autoriteiten in en nemen juridische stappen tegen de eigenaar.

Vervolgens zoekt SAVE samen met de ouders naar mogelijkheden om het kind naar school te laten gaan.

Middels deze collecte steunt u het goede werk van SAVE.

Meer informatie kunt u lezen in het 40 dagentijd-boekje. Van harte bij u aanbevolen door de diakenen!

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE