



KERKBRIEF

ZONDAG 4 FEBRUARI 2018

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Cleestraat 17, tel. 403088, email: kerkbrieftalmkerk@gmail.com
Voor meer informatie zie onze website: www.gereformeerdekerkalmkerk.nl

Diensten

In de morgendienst hoopt ds. O.O. Grevink uit Waalwijk voor te gaan.

Voor alle jeugd tussen 12 en 16 jaar is er jeugdkerk in d'Ontmoeting.

Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken in d' Ontmoeting.

We lezen: 1 Samuël 3: 1-10 en Marcus 1: 14-20

We zingen: Psalm 66: 1,6 en 7 / Lied 303: 1,2 en 3 / Lied 840: 1 / Lied 837: 1,2 en 4 / Evangelische Liedbundel 279: 1,2,3 en 4 / kinderlied: Evangelische Liedbundel 469: 1,2 en 3 (Wil je wel geloven dat je groeien gaat?) / Lied 425

De avonddienst is om 18.30 uur. De vesperviering over Psalm 97 zal de heer Roel Pierik uit Almkerk leiden. Muzikale medewerking wordt verzorgd door Celis Dekker, orgel en Corina de Peuter, zang.

Koster deze zondag is Jelda Rodermond.

Collecten

De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1^{ste} rondgang Kerk in Actie/Werelddiaconaat (Visserijslaven in Ghana naar huis!) en 2^{de} rondgang Ora.

Jeugdkerk 4 februari 2018

We beginnen om 9.30 uur boven in het clublokaal. Deze zondag willen we stil staan bij het thema "Identiteit": we gaan leren onszelf en elkaar beter te leren kennen en wat de Bijbel daarover zegt. We worden aangemoedigd om jezelf te zijn. We kijken uit naar je komst! Hartelijke groet, Elibert en Johan.

Kindernevendienst

Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.

Bloemengroet

De bloemengroet van vandaag wordt namens de gemeente bezorgd bij mevr. Joke de Peuter, Voorstraat 39, 4286 AK.

De bloemen van de jeugddienst zijn naar Joost Bakker gegaan.

Omzien naar elkaar:

Mw. Adrie Koekkoek-Koekkoek, Antonialaan 15 (4286 CZ) en dhr. Wim Colijn, Anjerlaan 13 (4286 CP) zijn beiden weer thuis uit het ziekenhuis.

Kerkelijk bureau

Verhuisd: Janine Straver van Prov. weg Zuid 34 (Wijk C) naar Twijnstraat 7c, Utrecht (Wijk E)

Vertrokken: Naar de Herv. Gemeente te Almkerk, Anthony Bouman, Wisselag 21 (Wijk D)

Agenda

- vrijdag 2 februari, 19.00 uur, 'Contact met de kerk' in Antonia, zanguurtje, verzorgd door onze kerk
- maandag 5 februari, tussen 18.30 uur en 19.30 uur, collectebonnen afhalen in d' Ontmoeting
- maandag 5 februari, 20.00 uur, kleine kerkenraadsvergadering
- vrijdag 9 februari, 19.30 uur, belijdeniscatechese bij Joannes Straver en Rolinde Duister, Janbaas 25 Nieuwendijk
- zaterdag 10 februari is er een Spel en Gameavond in christelijk jongeren centrum de Pomp
- zondag 11 februari, 20.00 uur, zondagavondkring "In Between", bij Bert en Tamara Hendriksen Provinciale weg Noord 15

Rookworstenactie

Deze actie van vrijdag 26 januari heeft het mooie bedrag van € 1100.00 opgeleverd. We willen iedereen bedanken die mee geholpen heeft de actie tot een succes te maken.

De activiteitencommissie

Spaardoosjes

Afgelopen zondag heeft u in de diaconale dienst heel veel kunnen horen over de kinderen in Oeganda, waar wij dit jaar voor sparen met ons project "Kinderen in de knel".

De komende weken komen de mensen van diaconie en ZWO weer bij u langs om het spaardoosje op te halen. Wilt u het doosje vast voor ons klaarzetten?

Mochten we u niet thuis treffen, dan kunt u het doosje ook afgeven bij de ZWO medewerker of diaken van uw wijk of uw bijdrage storten op bankrekeningnr: NL98RABO0301504555 o.v.v. spaardoosje.

Hopelijk hebben we met elkaar weer een mooi bedrag bij elkaar gespaard voor ons project.

Namens de kinderen in Oeganda heel hartelijk dank.

De diaconie en ZWO.

Groothuisbezoek

De eerste drie avonden zijn op een prettige manier verlopen. Hebt u om wat voor redenen ook er niet bij kunnen zijn, dan bent u nog van harte welkom op één van de volgende avonden: zondag 4 febr. of zondag 11 febr. in d'Ontmoeting. De koffie staat klaar vanaf kwart voor acht, zodat we om acht uur kunnen beginnen.

Avond in het 'Wapen van Emmickhoven' voor jongeren tussen 18-25 jaar

Zondagavond 18 februari organiseren we een aantrekkelijke jongerenavond in het 'Wapen van Emmickhoven'. Ben je ongeveer tussen de 18 en 25 dan ben je van harte welkom! Misschien ben je nog nooit op zo'n avond geweest, of ben je al een stam-gast; het maakt helemaal niks uit; je bent welkom! Neem een vriend of vriendin gerust mee. Thema van deze avond is: *bucket list*. Tussen 20.00 en 20.30 uur staat de koffie of thee klaar. Om 20.30 beginnen we echt, om 21.30 stoppen we, waarna je nog rustig kunt blijven hangen om verder te kletsen met een drankje en een hapje. Aan deze avond zijn geen kosten verbonden. Tot de 18e februari! Bij vragen en/of aanmelden kun je contact opnemen met:

Theo Koekkoek: 06 53336169 / Mariet Meijs-Raams: 06 21480503 / Martin Nederveen: 06 14721826 /

Paul Schermers: 06 14358615 / Jolanda Burghart-voor den Dag: 06 23906211

Moderne wetenschap in de Bijbel

Er is wetenschap in de Bijbel, veel meer dan in enig ander boek uit de oudheid. Daarover komt de schrijver van het boek "Moderne wetenschap in de Bijbel" zelf vertellen. Op uitnodiging van de Emmaüskring komt drs. Hobrink op woensdag 7 maart om 20.00 uur naar de Almhof, de zaal naast de Hervormde Kerk.

Deze zeer interessante avond is voor iedereen toegankelijk. Lees ook het hele bericht in de kerkwijzer van februari.

Hartelijk welkom namens de Emmaüskring.

Diensten zondag 11 februari

9.30 uur: ds. B. Ridder, jongerenviering met als thema: *I have a dream*

18.00 uur: ds. B. Ridder. Dit is een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk. Themadienst in de serie over de Apostolische Geloofsbelijdenis. We staan stil bij de woorden:.. *gestorven, begraven, neergedaald in het rijk van de dood...*

De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1^{ste} rondgang PKN Missionair Werk en Kerkgroei en 2^{de} rondgang Ora en in de avonddienst voor 1^{ste} rondgang Kerk en 2^{de} rondgang Diaconie.

Koster deze zondag is Maar Nederveen.

Collecte Missionair Werk en Kerkgroei – eerste collecte zondag 11 februari 2018

Deze collecte is bestemd voor diverse pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland.

Een voorbeeld van zo'n pioniersplek is CrossPoint in Nieuw-Vennep, een van de eersten in Nederland. Een eigentijdse warme gemeenschap –een kerk zonder kerkgebouw- die samen het verschil wil maken.

Ze ervoor zorgen dat mensen elkaar weer echt zien staan. Juist de 'gewone' dagelijkse contacten met burens, collega's, sportmaatjes of overblijf-moeders zijn belangrijk.

Meer informatie kunt u vinden in de Kerkwijzer van februari. Van harte bij u aanbevolen!

Jongerenviering

Op 11 februari organiseren we weer een Jongerenviering.

Het thema van deze dienst is: "*I have a dream*"

Droom jij wel eens over een nieuwe opleiding, een baan, een mooi huis, het milieu, een wereld zonder oorlog? Dan vragen we jullie / uw hulp. Zet de droom op papier, een paar regels is voldoende. Misschien heb je een foto of plaatje om het te illustreren? Mail je droom naar Antoinette: famajkant@ziggo.nl. We proberen de dromen, geheel anoniem, te verwerken in de dienst.

Wij hebben er zin in! Zien we jullie de 11^{de}? (en jullie dromen per mail?)



DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE