



KERKBRIEF

ZONDAG 13 AUGUSTUS 2017

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com
Voor meer informatie zie onze website: www.gereformeerdekerkalmkerk.nl

Diensten

In de morgendienst hoopt ds. B. Ridder voor te gaan.

We lezen: *Rechters 16: 23-31 & Matteüs 18: 21-35*

We zingen: *Psalm 98: 1 en 4 / Lied 838: 1 en 2 / Psalm 25: 1 / Gezang 48: 6 en 10 (Liedboek 1973) / Lied 796: 1 en 2 / Kinderlied / Lied 756: 1, 4 en 6*

Om 15.00 uur is er avondmaalsviering in Altenahove, voorganger is ds. B. Ridder.

De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt kandidaat C. Hendriks uit Ede te leiden. Dit is een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.

Koster deze zondag is Huib Verschoor.

Collecten

De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1^{ste} rondgang Kerk in Actie/Zending (het Egyptisch Bijbelgenootschap) en 2^{de} rondgang Diaconaat en in de avonddienst voor 1^{ste} rondgang Kerk en 2^{de} rondgang Diaconie.

Zomeravondcollecte diaconie bestemd voor Siloam

De zomeravondcollectes voor de diaconie zijn in de zomerperiode bestemd voor Siloam / Stichting Klein Jeruzalem. Siloam village bestaat o.a. uit een kleinschalige woonomgeving voor kansarme kinderen met een complexe zorgvraag, waaronder kinderen die (terminaal) ziek zijn. Vanuit Stichting Klein Jeruzalem zetten Robert en Durkje zich samen met een team van vrijwilligers in voor deze kinderen op Siloam Village. Daarnaast zijn ze ook dienstbaar in hun omgeving door voedsel, kleding en andere benodigdheden uit te delen onder dat deel van de bevolking die leven in armoede. Op deze manier verspreiden ze de liefde van God op Curaçao. Siloam Village ontvangt geen subsidie en is aangewezen op vrijwillige bijdragen, legaten en donaties. Vanuit onze gemeente zijn Frank en Carine van de Water nauw betrokken bij Siloam village. U kunt ook een gift aan Siloam overmaken naar: NL10 INGB 0007 6682 72 t.n.v. Stichting Klein Jeruzalem.

Kindernevendienst

In de vakantieperiode is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 4.

Bloemengroet

De bloemengroet van vandaag wordt namens de gemeente bezorgd bij de heer Jan Schmidt, Antonialaan 100B, 4286 CW, Almkerk.

Omzien naar elkaar

- Mw. Klaartje Sprangers-Westerlaken, Mr. L.A. Donkerstraat 9 (4286 BS), verblijft in GGz Breburg (Korvelseweg 187, Unit C/D, kamer 68, 5025 JE Tilburg).
- Dhr. Luc de Rade, Prunuslaan 19 (4286 CS), verblijft in het Nieuwe Gasthuis (Banneweg 61 afdeling Arkelpoort kamer 16, 4204 AA Gorinchem).
- Mw. Anna van Hofwegen-van Helden, Antonialaan 18 (4286 CW) verblijft in Altenahove (afdeling Guldenroede, kamer 123, Rivierenland 1, 4286 DC).

Kerkelijk Bureau

Vertrokken: Naar de Geref. Kerk te Sleeuwijk, Fam. A.J. van der Geld, de Ridderstraat 18 (Wijk A)

Verhuisd: - Michel van den Bos van Burg. H. Blokstraat 3 (Wijk A) naar Sportlaan 7 (Wijk D)
- Fam. G. de Winter van Kazemat 6 naar Bastion 6, Woudrichem (Wijk E)
- Fam. P.C. Vink van Anjerlaan 22 tijdelijk naar Meidoornlaan 3 (Wijk F)

Overleden

Op 28 juli overleed *Pieter Willem – Piet – den Bok*. Hij werd 68 jaar, hij woonde met zijn vrouw Martine aan de Provincialeweg Noord 33a. Daar werkten ze samen in de bloemkwekerij. Behalve de liefde voor elkaar, deelden Piet en Martine de liefde voor bloemen. Hun specialiteit was het om bijzondere bloemen te kweken, bijvoorbeeld een gele pioenroos. Ze vonden veel voldoening in hun werk. Pijn en verdriet kenden ze ook: hun kindje werd levenloos geboren – een bloem in de knop, maar niet tot bloei gekomen.

Begin juli vond Martine Piet in de schuur, bij opname in het ziekenhuis was meteen duidelijk dat zijn situatie zorgelijk was. Het was leven tussen vrees en hoop. Praten kon Piet niet meer, maar gelukkig was er wel het fysieke contact. Gaandeweg werd duidelijk dat we Piet niet bij ons zouden kunnen houden – zijn bloem had volop gebloeid, maar zou van het leven afgesneden worden. Het boekje moet opnieuw een bloem missen...

De laatste momenten aan zijn bed van gebed, zingen, bijbellezen en het ontvangen van de zegen waren intens en waardevol – zo mocht Piet rustig heengaan.

Op donderdag 3 augustus hebben we afscheid genomen van Piet. In de dienst klonken woorden van troost en bemoediging, daarna hebben we hem begraven op de begraafplaats aan de Zoetelaarssteeg. We wensen Martine en allen die Piet zullen missen Gods nabijheid en troost, dat Hij haar en hen mag vergezellen.

Diensten zondag 20 augustus

9.30 uur: ds. B. Ridder.

18.30 uur: ds. F.B. de Jong uit Andel, dit is een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk. Deze dienst wordt in d'Ontmoeting gehouden.

De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1^{ste} rondgang Diaconaat en 2^{de} rondgang Ora en in de avonddienst voor 1^{ste} rondgang Kerk en 2^{de} rondgang Diaconie.

Koster deze zondag is Dick Bossers.