



KERKBRIEF

ZONDAG 2 OKTOBER 2016

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur
aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088,
email: kerkbriefalmkerk@gmail.com

voor meer informatie zie onze website: www.gereformeerdekerkalmkerk.nl

Diensten

In de morgendienst hoopt ds. B. Ridder voor te gaan. Viering 25-jarig ambtsjubileum ds. Bert Ridder.

We lezen: *Psalm 23*

We zingen: *Psalm 118: 1 en 10 / Lied 305 / Lied 834 / Lied 23C: 1 allen, 2 vrouwen en meisjes, 3 allen, 4 mannen en jongens, 5 allen / Lied 905 / Kinderlied / Lied 423*

De zondagavondzangdienst, om 18.30 uur hoopt dhr. R. Pierik uit Almkerk te leiden, m.m.v. gemengd koor Zang & Vriendschap uit Hank, o.l.v. Lian van Burgel en begeleiding Celis Dekker, orgel. Het thema is: *Op vleugels*.

Koster deze zondag is Maar Nederveen.

Collecten

De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1^{ste} rondgang PKN Kerk en Israël en 2^{de} rondgang Ora.

Kindernevendienst

Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.

Bloemengroet

De bloemengroet van vandaag wordt namens de gemeente bezorgd bij het gouden bruidspaar Jan en Annie van Steenis-van Os, Graaf van Nieuwenaarstraat 18, 4286 AD.

Omzien naar elkaar

- dhr. Luc de Rade, Prunuslaan 19 (4286 CS), is weer thuis uit het ziekenhuis.
- Arend Koekkoek, zoon van Johan en Tijke Koekkoek, Emmikhovenseweg 6a (4286 LH), herstelt gelukkig heel voorspoedig. Johan en Tijke zijn dankbaar voor alle bliken van meelevens.

Kerkelijk Bureau

Verhuisd: Willeke Schouten van Stationsstraat 14, Zevenbergen naar Rozenstraat 4U, Wijk en Aalburg (Wijk E)

Agenda

- maandag 3 oktober, tussen 18.30 uur en 19.30 uur, collectebonnen afhalen in d' Ontmoeting
- maandag 3 oktober, 20.00 uur, kleine kerkenraadsvergadering
- donderdag 6 oktober, van 14.00 tot 16.00 uur, breicafé in d'Ontmoeting, van harte welkom!
- donderdag 6 oktober, 19.30 uur, najaarsworkshop in d'Ontmoeting
- vrijdag 7 oktober, 19.00 uur, "Contact met de kerk" in Antonia, voorganger is ds. B. Ridder

25-jarig ambtsjubileum ds. Bert Ridder

Op 14 april jl. was het 25 jaar geleden dat ds. Bert Ridder werd bevestigd tot predikant.

Op D.V. zondag 2 oktober a.s. willen we daar in en na de ochtenddienst als gemeente bij stilstaan. Na de dienst is er o.a. gelegenheid om in informele sfeer ds. Bert te feliciteren.

Als gemeente willen we ds. Bert een mooi cadeau overhandigen.

Wilt u hieraan ook meedoen dan vragen wij u uw bijdrage daarvoor in de collectebusjes bij de uitgangen van de kerk te doen of dit voor 30 september over te maken op rekeningnummer NL39RABO0301500282 o.v.v. cadeau ds. Bert.

Opbrengst gerbera actie

De opbrengst van de gerberaverkoop is € 1760,00.

Bedankt namens de activiteitencommissie!

In memoriam Cornelis – Kees – van de Water

Op donderdag 22 september overleed Cornelis – Kees – van de Water.

Hij werd 56 jaar.

Hij woonde aan de Kerkstraat 6, samen met zijn vrouw Silvia en hun zoontje Jan Mario.

Twee jaar geleden kreeg Kees te horen dat hij slokdarmkanker had. Een grote schok. Er volgden allerlei behandelingen. Betere en minder goede tijden wisselden elkaar af.

Ondanks pijn, vermoeidheid en beperkingen, bleef Kees werken – dat ging mede omdat Silvia goed voor Kees zorgde.

Het garagebedrijf had z'n hart, de zaak bloeide, hij stond voor z'n personeel en voor z'n klanten.

Meer nog dan voor het werk stond Kees voor z'n gezin.

In Silvia had hij zijn grote liefde gevonden, Jan Mario was de bekroning van die liefde.

Samen hadden ze geluk gevonden en Kees wist dat dit geluk vroegtijdig tot een einde zou komen.

Toch bleef hij positief en hij greep alles aan wat kon bijdragen aan een goede tijd met Silvia en Jan Mario.

Zo werden deze twee jaar niet alleen zwaar maar ook kostbaar, er waren veel mooie momenten van samenzijn en samen genieten.

In augustus stuurde Kees een brief aan z'n klanten dat hij met de zaak zou stoppen.

Hij zag de realiteit onder ogen, hij kon het loslaten.

Voor zichzelf had Kees de situatie aanvaard.

Maar dat hij zijn geliefden moest loslaten viel hem zwaar.

Voor zichzelf vertrouwde hij erop dat hij goed terecht zou komen.

En zijn hoop en wens was dat zijn geliefden op een goede manier verder kunnen – *Het komt goed* waren zijn altijd terugkeren de woorden.

Op woensdag 28 september hebben we afscheid van Kees genomen.

We lazen uit Prediker 4, over de zegen van samenzijn.

Daarna hebben we Kees begraven op de begraafplaats aan de Zoetelaarssteeg. We wensen zijn gezin en zijn familie toe dat God hen mag vergezellen en een begaanbare weg mag wijzen.

Storing afgelopen zondag

De storing in de geluids- en beeldvoorziening afgelopen zondag werd veroorzaakt door overbelasting, waardoor de spanning uit is gevallen.

Het uitvallen van de microfoon aan het begin van de dienst bleek achteraf een voorteken.

Deze week is er door enkele mensen hard gewerkt aan het veranderen van de verdeling van de elektrische belastingen, waardoor zo'n zelfde storing in de toekomst heel onwaarschijnlijk is.

Namens Ambtsgroep Beheer & Financiën, Ad van An del.

Bedankt!

Wij willen iedereen die de actie van Nacht zonder Dak heeft gesteund door taart/cake/koek te bestellen hartelijk bedanken! De actie heeft het mooie bedrag van €180,- opgebracht. Ook was het erg leuk om mensen te verrassen! Helaas is het nu niet meer mogelijk om iets voor Nacht zonder Dak te bestellen.

De taarten/cakes die nog in bestelling staan zullen natuurlijk met veel plezier worden gemaakt en bezorgd!

Nogmaals hartelijk dank namens het Nacht zonder Dak team:

Dante van As, Johan van den Berg, Antoinette Kant, Charissa Schonewille en Mariska Groeneveld

Een nieuwsbericht uit onverwachte hoek

Maandag 26 september is de d'Uylenborch begonnen met het Kerk-School-Gezin project 2016. Het thema dit jaar is "Uit onverwachte hoek". De komende tijd zal er worden gezongen, gelezen, verteld, gespeeld en creatief gewerkt worden rondom dit veelzijdige thema.

Het project zal zoals altijd afgesloten worden met een gezamenlijke kerkdienst. Deze dienst zal worden gehouden in de **Hervormde kerk op 9 oktober en begint om 17.30 uur**. Ds. G.J Wolters zal de dienst leiden. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens de dienst zullen we zorgen dat er kinderoppas is voor de allerkleinsten. Praiseband 'Sincere' hoopt erbij te zijn. Ook de prachtige klanken van het orgel zullen klinken om de samenzang te begeleiden want Celis Dekker is er ook weer bij. Tevens is er gelegenheid om de "creatieve verwerking" van de verschillende groepen te bekijken. De collecte tijdens deze dienst is bestemd voor Stichting de Enghoeve in Uitwijk. We wensen iedereen een gezegend project toe. Dit wil je niet missen! Commissie KSG

Najaarsworkshop activiteitencommissie donderdag 6 oktober 2016

Op een houten ondergrond maken we met allerlei kleurige verse bloemen en specifieke herfstmaterialen zoals bottels, bessen, zaaddoosjes enz. een mooi bloemstuk. Simpel te maken maar mooi door zijn eenvoud.

De kosten zijn € 17,50 incl. koffie/thee en alle materialen. Graag zelf meebrengen een snoeischaar, draadtangetje en een keukenmesje. Opgeven kan t/m maandag 3 oktober. Bij voorkeur via de mail: marianne.groeneveld@hotmail.com of anders op 06-31 990 818. We beginnen donderdag 6 oktober a.s. om 19.30 u. Voor meer info en foto: zie Kerkwijzer.

Huwelijk

Op vrijdag 7 oktober hopen Marc Meijs en Mariet Raams, Magnolialaan 27 (4286 CM) elkaar hun ja-woord te geven. Ze vragen Gods zegen over hun huwelijk in een dienst in onze kerk, aanvang: 15.30 uur.
We wensen hun een fijne dag, dat Gods zegen hen op al hun wegen mag vergezellen!

Kerstkoor

De eerste aanmeldingen zijn binnen, heel leuk, maar er kan nog meer bij. Donderdag 27 oktober beginnen de repetities voor 1e kerstdag.

Wil je ook een keer mee doen. Ervaring is niet vereist, alleen enthousiasme en 8 keer repeteren op donderdag. Geef je op, ook als je in oktober eerst een keer wilt komen kijken.

Bert van Houwelingen(info@knipshop.nl) of Cees Ambachtseer (ceesambachtsheer@hotmail.nl)

Diensten zondag 9 oktober

9.30 uur: ds. B. Ridder, In deze dienst zal Jesse, zoon van Reinier en Wenda Vos-Colijn, het teken van de doop ontvangen.

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie/thee te drinken in d'Ontmoeting.

17.30 uur: KSG-dienst in de Hervormde kerk, voorganger is ds. J.G. Wolters. Het thema is: *Uit onverwachte hoek.*

De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1^{ste} rondgang Kerk en 2^{de} rondgang Diaconaat en in de avonddienst voor stichting de Enghoeve in Uitwijk. Dit is een begeleiding en behandelcentrum jeugd en zorgboerderij.

Koster deze zondag is Jelda Rodermond.