



KERKBRIEF

ZONDAG 11 SEPTEMBER 2016

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur
aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088,
email: kerkbriefalmkerk@gmail.com

voor meer informatie zie onze website: www.gereformeerdekerkalmkerk.nl

Diensten

In de morgendienst hoopt ds. B. Ridder voor te gaan. Afscheid en bevestiging ambtsdragers.

De schriftlezing is: *1 Tessalonicenzen 5: 12-24*

We zingen: *Psalm 136: 1, 12 en 13 / Lied 858 / Lied 361: 1, 2, 4 en 5 / Evangelische Liedbundel 213 / Kinderlied / Lied 273: 2 / Lied 363 / Lied 675: 1*

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie/thee te drinken in d'Ontmoeting.

De avonddienst, om 18.30 uur hoopt ds. B. Ridder te leiden. Dit is een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk, een themadienst over de tien geboden, aan de beurt is het negende gebod: *Leg over een ander geen vals getuigenis af.*

De schriftlezingen zijn: *Exodus 20: 16 / Exodus 1: 15-22 / Johannes 18: 37b-38a*

We zingen: *Psalm 119: 60 en 64 / Psalm 86: 4 / Lied 653: 1 en 7 / Apostolische Geloofsbelijdenis / Lied 248*

Koster deze zondag is Dick Bossers.

EL 213:

1

Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

2

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

3

Ik zal Christus' licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.

4

Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis,
al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.

5

Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan,
als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Collecten

De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1^{ste} rondgang Kerk en 2^{de} rondgang Diaconaat en in de avonddienst voor 1^{ste} rondgang Kerk en 2^{de} rondgang Diaconie.

Kindernevendienst

Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.

Cupcakes na ochtenddienst

Vandaag kunt u bij de koffie in d'Ontmoeting cupcakes kopen. Voor 1 euro per stuk. Ze worden gemaakt en verkocht door jongeren die meedoen met de actie Nacht zonder dak. Zie voor info de Kerkwijzer. De opbrengst van de cupcake actie is helemaal voor dit goede doel.

Bloemengroet

De bloemengroet wordt vandaag namens de gemeente bezorgd bij de heer Jan Broere, Brugdam 27, 4286 AX, Almkerk.

Omzien naar elkaar

Mw. Riet Sprangers, De Borchgravestraat 37 (4286 BL) heeft de heupoperatie goed doorstaan, ze hoopt inmiddels weer thuis te zijn. We wensen haar een goed herstel.

In memoriam Irmgard Bos-Martin

Op zondag 28 augustus overleed Irmgard Bos-Martin. Ze werd 85 jaar.
Ze woonde met haar man Rien aan de Bloemweg 6.

Irmgard was van Duitse komaf. Ze kwam in Nederland wonen, waar ze trouwde en een zoontje kreeg. Het huwelijk hield niet lang stand.

Als alleenstaande moeder en met haar Duitse achtergrond had ze kort na de oorlog wel wat barrières te overwinnen. Dat maakte haar ook sterk en veerkrachtig.

Ze verhuisde van het noorden van het land naar Almkerk om te gaan werken in het gezin Bos. Ze trouwde met Rien, samen kregen ze drie dochters.

Irmgard had de touwtjes stevig in handen.

Ze deed de boekhouding van het bedrijf en zorgde voor het gezin.

Ze had een uitgesproken mening over allerlei zaken.

Met haar woorden kon ze fel zijn, maar in haar gedrag was ze vaak mild.

Ze zette zich graag voor anderen in, ze was sociaal bewogen.

In het ouderenkoor zong ze God lof.

De vrouw die de touwtjes zo stevig in handen had, moest ook merken dat ze met lege handen kwam te staan. Dat gebeurde toen twee van haar kinderen en een schoonzoon overleden.

Gaandeweg de jaren kregen zowel Irmgard als Rien te maken met ziekte.

Maar in verlies en moeite hield ze toch altijd goede moed en vertrouwde ze op God.

De laatste jaren moest ze veel inleveren en werd ze steeds afhankelijker van de helpende handen van anderen.

Haar man Rien werd haar mantelzorger en nam haar veel werk uit handen.

In juli werd ze getroffen door een hersenbloeding.

Weer leverde ze in, maar aanvankelijk leek haar situatie stabiel.

Een paar weken geleden veranderde dat en toen kon ze ook zelf haar aardse leven loslaten.

Op vrijdag 2 september hebben we Irmgard herdacht. Naast haar leven lagen woorden uit Psalm 139: U legt uw hand op mij, uw rechterhand blijft mij vasthouden.

In die hand van God mogen we haar veilig en geborgen weten.

Na de dienst hebben we haar lichaam begraven op de begraafplaats aan de Zoetelaarssteeg.

We wensen haar man Rien, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods nabijheid en troost in verdriet en gemis.

Agenda

- maandag 12 september, 20.00 uur, kerkenraadsvergadering

Afscheid ds. Van der Sloot

Vandaag neemt ds. Anne van der Sloot afscheid als predikant van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. In de gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen mochten we hem ontmoeten. Mede door zijn inbreng mogen we de vruchten plukken van een goede samenwerking. We wensen hem en zijn vrouw alle goeds in Steenwijk, waar ze hopelijk mogen genieten van de rust van het emeritaat.

Verbouwing

Door onvoorziene omstandigheden is de start van het herstraten en inrichten van het plein wat verschoven. Komende maandag zal er gestart worden door de stratenmakers.

Ondertussen hebben we niet stilgezeten en is aan de achterzijde de tuin geëgaliseerd en geschikt gemaakt voor verdere bewerking.

Ook de meubels voor het liturgisch centrum in d'Ontmoeting zijn gemaakt en kunnen worden afgewerkt.

Huwelijk

Op vrijdag 16 september hopen Leonie Pruissen en Tim van Noorloos, Kastanjelaan 41, 4285 DA Woudrichem, te trouwen. Gods zegen over hun huwelijk vragen ze in een kerkdienst in onze kerk, aanvang: 15.30 uur. We wensen het bruidspaar een fijne dag, alle goeds en veel geluk!

Gezocht!

Wie vindt het een leuke uitdaging om één of meerdere keren een jongeren gespreksgroep te leiden?

Deze gespreksgroep bestaat uit gemeenteleden tussen de 25 en 40 jaar. We komen ongeveer 1x per 6 weken op een zondagavond bij één van de groepsleden thuis bij elkaar. De opkomst varieert tussen de 10-20 personen. Het is een gezellig samenzijn waarbij we proberen aan de hand van een onderwerp of discussie met elkaar dieper op het geloof in te gaan. Wij starten weer vanaf zondag 2 oktober.

Heeft u/ Heb jij interesse om onze groep (een keer) te leiden en een mooie bijbelstudie of andere invulling te verzorgen, neem dan contact op met ons via jeanettestraver@gmail.com of bel 06 11 00 13 71.

Ken je onze gespreksgroep nog niet, maar wil je een keer komen om mee te praten, dan ben je van harte welkom. Laat het ons weten!

Gerbera actie

Op 21 september is het weer tijd voor de jaarlijkse gerbera-actie.

Wilt u vooraf al gerbera's bestellen? Dat kan via intekenlijsten die vanaf zondag 11 september bij de uitgangen van de kerk liggen. U kunt uw bestelling ook doormailen aan Wilhelmine de Groot (wihelmien@hetnet.nl).

Mocht u interesse hebben om als vrijwilliger op pad te gaan, meldt u zich dan eveneens bij Wilhelmine aan.

We hopen op uw medewerking en een goede verkoop!

De activiteitencommissie

Schepping in Almkerk

Toen mannenkoor Onderling Genoegen zo'n half jaar geleden het oratorium "Schepping" ten gehore bracht in Nieuwendijk was er in onze kerk ook een concert, dat werd bezocht door velen die "Schepping" graag hadden willen horen. Veel verzoeken kwamen er dan ook binnen om dit oratorium van componist Johan Bredewout ook in Almkerk te laten horen. Nu is het bijna zo ver.

Op 24 september gaat mannenkoor Onderling Genoegen, bijgestaan door o.a. het projectorkest van Altena Brass en violiste Alisa van Dijk, dit oratorium ten gehore brengen.

Kaarten zijn voor €7,50 verkrijgbaar bij o.a. Jan van Drunen (0183-402737).

Startzondag 25 sept

Thema van de startzondag (ons jaarthema) is: Deel je leven. We beginnen met een gezamenlijk ontbijt in de Ontmoeting. Iedereen is welkom, jong en oud, ook (kleinere) kinderen zijn van harte welkom.

U wordt tussen 8.15 en 8.25 uur verwacht. We kunnen dan stipt om 8.30 uur beginnen en sluiten af om 9.15 uur, zodat we dan samen naar de kerkdienst kunnen gaan. U moet zich wel even aanmelden voor het ontbijt, zodat we weten hoeveel we nodig hebben. Dit doet u door de intekenlijsten bij de ingangen van de kerk in te vullen; te mailen naar: schoutenvanilborg@gmail.com; bellen 402776. Graag voor 19 sept.! De luisteraars van de kerkradio krijgen sowieso allemaal een ontbijtje thuis!

Na de dienst hebben we een kort programma. Ook hier voor jong en oud en er tussen in!

Hiervoor hoeft u zich niet aan te melden: allemaal welkom!

Startzondag: zoetige en /of hartige bakkers gezocht

Als u iets zou willen maken voor bij de koffie of het drankje, na afloop van de dienst, zouden we dat zeer op prijs stellen. Geeft u dit ook even door? (zie boven)

Diensten zondag 18 september

9.30 uur: ds. A.W.W. de Ruiters uit Genderen.

18.30 uur: dhr. R. Pierik uit Almkerk. Vesperviering met als thema: *Mens erger je niet* n.a.v. Psalm 37 en Filippenzen 4: 4-9.

De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1^{ste} rondgang Kerk in Actie/najaarszendingsweek en 2^{de} rondgang Ora.

Koster deze zondag is Jelda Rodermond.